

Beste Buurtbewoners,

Op *zaterdag 9 januari 1993* organiseren wij weer een **NIEUWJAARSFEST**.

We doen dat dit in de feestzaal van *Parkzicht*, hoek Paul Windhausenweg, Generaal Maczekstraat. De avond zal worden opgeluisterd door 'talent van eigen bodem': muzikale buurtbewoners die in diverse formaties zingen of spelen. Het wordt dus een bonte avond met een grote variëteit aan optredens.

Nu is er altijd wel een groep van zo'n 50 à 60 buurtbewoners aanwezig op zo'n nieuwjaarsfeest. "Dat is mooi" zult u zeggen en dat is het natuurlijk ook. Maar eigenlijk vinden we het niet genoeg. Er kunnen veel meer mensen in de zaal. Wij roepen U dan ook op om de gang naar Parkzicht dit jaar eens te maken: om uw buurtgenoten een goed nieuwjaar te wensen, om eens wat nieuwtjes uit te wisselen en om er gewoon een avond gezellig uit te zijn.

En: als ook u een muzikale of andere creatieve bijdrage kunt leveren, meldt u zich dan even bij het secretariaat. Niet te lang nadenken...gewoon doen !

Vanaf 20.00 uur bent u welkom. Wij zorgen voor koffie met cake. De entreprijs bedraagt f 5,-

ZOMERFEEST

Inmiddels hebben we ook een datum vastgesteld voor het 12e zomerbuurtfeest.

Dat zal worden gehouden op *zaterdag 26 juni 1993*, twee weken voorafgaand aan de zomervakantie. Noteer die datum vast in uw agenda !

HYACINTPLEIN

Nog steeds is de gemeente niet begonnen met de en met de renovatie van het plein.

Dat verbaasde ons zeer, vandaar dat we even navraag hebben gedaan. Men heeft ons verzekerd dat het nog steeds in de planning is opgenomen om vóór april 1993 gereed te zijn.

Het is echter niet zeker dat onze 'beschermd waterpartij', de fontein, in 1993 al aangepast zal worden. De daartoe benodigde financiën zijn nog niet beschikbaar.

met vriendelijke groet,

Buurtkomitee Hyacintplein,
p/a Tulpenstraat 35.